



Kleine Hoeve

Retraites en Groepsaccommodatie



Nieuwsbrief 12 - november 2025

Beste lezer, hierbij onze nieuwsbrief!

Welkom in deze najaarseditie van de retraitsenieuwsbrief. We zitten midden in het seizoen van de korte dagen en de lange nachten. In deze brief brengen we je op de hoogte van onze verschillende mooie retraites in het nieuwe jaar 2026. We mogen daarin uitkijken naar het seizoen dat de dagen langer worden en we weer kunnen genieten van het licht en de warmte van de zon. Als je voor die tijd behoefte hebt aan: enkele dagen rust, uitblazen, opladen, uitwaaien, ... schrijf je dan in voor een van onze Toerustingsretraites, Wandelretraite of Stiltereitraites.

We wensen je veel leesplezier en graag tot ziens!

Retraite



Met Hem van oud naar nieuw



STILTE



SAMEN DELEN



TOEPASSING

Speciaal thema voor de Stilteretraite december 2025

Voor onze Stilteretraite van december hebben we het onderwerp gekozen: *'Met Hem van oud naar nieuw'*.

We merken dat voor veel mensen het einde van het jaar een tijd van bezinning is. Terugblikken op wat geweest is en vooruitkijken naar wat komen gaat. Om hierbij aan te sluiten, bieden wij in de laatste maand van dit jaar, van donderdag 11 t/m zaterdag 13 december, een Stilteretraite aan met een passend thema:

'Met Hem van oud naar nieuw'.

Met andere woorden: het oude achterlaten en met Jezus schoon het nieuwe jaar ingaan.

Verskillende bijpassende thema's worden aangereikt:

'Loslaten' - 'opruimen' - 'vergeven' - 'overgave' - 'genezing' - 'vrijheid'.

Je bent van harte welkom in de Kleine Hoeve. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

We ontmoeten je graag, Annet en Erna

[Meer informatie over het speciale thema van de Stilteretraite](#)

Wat deelnemers ons vertellen

Vertragen, niks moeten en weer rustig & verwonderd & 'hongerig' mogen kijken naar Jezus. Dank voor jullie verwoorden van Gods liefde. Onbevangen op weg, God blijft dezelfde.

M.L Stilteretraite oktober 2025

[\(meer ervaringen\)](#)

Wandelretraites

In het nieuwe jaar hebben we meerdere Wandelretraites op de agenda

staan.

De Wandelstilteretraite van 11 t/m 13 juni is drie dagen. Maar vind je dat te lang, dan is er ook de mogelijkheid om mee te doen aan een ééndaagse wandelretraitedag: Zaterdag **28 februari** of **vrijdag 31 juli**. Voor jou alleen of als groep met vrienden en vriendinnen.

Een kans om je hoofd leeg te lopen en je te laten vullen met wat Jezus jou wil schenken. Met elkaar kunnen we genieten van het buitenzijn. De dag begint om 9.30 uur in de Kleine Hoeve en zal rond 16.30 uur afgelopen zijn. De lengte van de wandeling zal ongeveer 12 kilometer zijn, met meerdere rustpunten waarin je een Bijbelgedeelte of een opdracht krijgt. En natuurlijk voor iedere wandelaar een heerlijke lunch.

[Meer informatie over de Wandelretraites](#)



Toerustingsretraite

In oktober hadden we de laatste Toerustingsretraite van dit jaar. Onze vier gasten getuigden na afloop dat Zijn rust in hun hart was neergedaald. Ze waren gelukkig met het aangeboden programma en hebben heerlijke wandelingen gemaakt. In de avond kwamen ze allemaal naar de huiskamer om er gezellig bij elkaar te zitten. Er werd niet veel gesproken. Er werd gelezen, geknutseld, wat gedronken. Kortom er heerste Zijn vrede.

Dat maakt ons, als gastvrouwen, erg dankbaar. God geeft zo veel in het simpel onderweg gaan.

We zien uit naar de Toerustingsretraites van komend jaar. De eerste is al bijna volgeboekt. Dat geeft hoop en verwachting. Dat Ferry en ik zo samen met de retraitanten op mogen trekken brengt ook ons veel van Zijn leven. Het werkt dus twee kanten op. Zo is Zijn Koninkrijk!

Yvonne en Ferry

[Meer informatie over de Toerustingsretraite](#)

Wat deelnemers ons vertellen

Onlangs heb ik bij jullie een Toerustingsretraite mogen volgen en ik kwam voor het eerst echt even tot rust. Zo'n fijne plek waarbij je ook echt mag zijn en ervaart dat God er is.

[\(meer ervaringen\)](#)



Groepsaccommodatie Kleine Hoeve

In onze vorige Nieuwsbrief hebben we geschreven dat de Kleine Hoeve ook te huur is voor een groep tot 20 personen van 18 jaar en ouder. We richten ons op groepen die als doel hebben om tot rust te komen bij Jezus en zoeken naar geloofsverdieping.

We willen hen een veilige omgeving bieden waar ontmoeting en individuele en gezamenlijke ontplooiing centraal staan. Tot onze vreugde kunnen we schrijven dat we in de afgelopen maanden meerdere groepen in de Kleine Hoeve hebben kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld Alpha-cursisten uit verschillende steden en twee zendingsgroepen.

Daarbij hebben de meeste groepen ook gebruik gemaakt van de Ontvangstruimte en de Kapel van de B'ulah-hoeve, om met elkaar onderwezen te worden over Bijbelse onderwerpen.

De Kleine Hoeve ligt aan de voet van een mooi bosgebied. Dit biedt aan groepen de kans om prachtige boswandelingen te maken. En rondom de hoeve is er volop gelegenheid om buiten te zitten.

[Meer informatie over de groepsaccommodatie](#)



Tenslotte

We wensen jullie een goed tijd toe, ook in alle voorbereidingen voor de komende feestdagen. En graag tot ziens in het nieuwe jaar!

Met hartelijke groet,

Het team van de Kleine Hoeve
(contactgegevens onderaan de pagina)



Data van komende retraites

Stilteretraite Toerustingsretraite

11-13 december(do-za)	30 jan-1 feb (vrij-zo)
16-18 april (do- za)	13-20 maart (vrij-zo)
26-28 nov (do-za)	13-15 mei (woe-vrij)
	21-23 augustus (vrij-zo)
	14-16 oktober (woe-vrij)

Wandelretraite

28 februari zaterdag
11 - 13 juni (do-za)
31 juli vrijdag

[Meer informatie](#)

[Meer informatie](#)

[Meer informatie](#)



Contact

Onderduikersweg 6
8346 KP DE BULT
telefoon: 0521 514792
email: welkom@kleinehoeve.nl

Steun ons!

[Doe een donatie](#)
[Wij](#) zijn een ANBI stichting

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u welkom@kleinehoeve.nl toe aan uw adresboek.

